



# VINCENTIUSNIEUWS

16 SEPTEMBER – 15 OKTOBER 2023



**Woonzorgcentrum Sint-Vincentius**  
samen zorg dragen voor elkaar



# INHOUD

Editoriaal .....	3
Pastoraal Nieuws .....	4
Gebedsvieringen .....	5
Huiskalender .....	6
September: Maand van hoop en wanhoop .....	8
Aankondiging: Hondenwandeling op 3/10 .....	11
Aankondiging: Brusselse wafels in de cafetaria .....	12
Terugblik.....	13
Verjaardagen .....	21
Bewonersnieuws .....	22
Personeelsnieuws .....	23
Nieuws uit.....	24
Leliedal.....	24
Tulpenhof.....	25
Irisheem.....	26
Rozentuin .....	26
Wereld Alzheimer Dag 2023 .....	30

# EDITORIAAL

Beste bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten,

Het weer is inmiddels omgeslagen. We genieten nog steeds van aangename temperaturen, maar de fantasie van een tropisch eiland en cocktails drinken uit een kokosnoot, lijkt opeens heel wat verder weg. In plaats van dromen over warmere oorden, houden onze bewoners nu hun adem in, samen met hun kleinkinderen en achterkleinkinderen: het nieuwe schooljaar is begonnen! Winkels doen alvast gouden zaken met de verkoop van boekentassen, pennenzakken en schrijfgerief. Kinderen in de middelbare school sjouwen 's morgens een boekentas op de rug, waar ze zelf in zouden passen. De bergen huiswerk stapelen zich op. Een nieuw schooljaar voor de jeugd, om zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken!

In ons woonzorgcentrum kent de bingo een steeds groter succes, steeds meer en lekkerdere prijzen vliegen hier de deur uit! Kijk dus zeker op de Huiskalender wanneer de volgende bingo plaatsvindt en wees erbij! 😊

Een flink aantal nieuwe vrijwilligers boden de afgelopen periode hun diensten aan. Het geeft alvast een fijn gevoel, dat ons woonzorgcentrum en de bijhorende reputatie zoveel brave zielen uitnodigen om het beste en meest behulpzame van zichzelf boven te halen. De nabije toekomst zit dus weer vol verrassingen voor ons.

Wij wensen u alvast veel leesplezier!

Het redactieteam

## PASTORAAL NIEUWS

Op 29 september valt Sint Michaël. Voor deze datum is gekozen omdat er op deze dag een basiliek in Rome gewijd werd aan de aartsengel Michaël. Hij was enkele maanden tevoren op deze plek verschenen!

Michaël was de aanvoerder van de hemelse engelen tegen de duivel en andere duistere figuren. Hij versloeg de duivel, die veranderd was in een draak (Sint-Joris heeft dit eeuwen later overgenomen).

Hij begeleide de zielen van de overledenen in het hiernamaals, hij stortte de zondaars hierbij in het vagevuur terwijl de anderen naar de hemel gingen. Tevens kondigde hij de dood van de Heilige Maagd aan en vocht met de duivel om het lichaam van de overleden Mozes.



Men viert tegenwoordig met Sint Michaël het oogstfeest, deze dag is de laatste dag dat men appelen plukken kan. Men dankt Sint Michaël voor de goede oogst zodat men de dorre en doodse wintermaanden door kan komen. Speciaal op dit feest wordt het Michaëlsbrood gebakken. Tevens is het een feest dat oproept tot innerlijke moed, waarbij men gevaren zoals eenzaamheid bestrijden kan. En eenzaamheid is een van de verleidingen die in de winterperiode kunnen toeslaan.

# GEBEDSVIERINGEN

## VIERINGEN VAN 16 SEPTEMBER TOT 15 OKTOBER

Vrijdag 29 september 2023 om 14u.

Gebedsviering voorgedaan door Lut Crève.

Vrijdag 13 oktober 2023 om 14u.

Gebedsviering voorgedaan door Luk Patroons.

**De vieringen vinden plaats in de kapel, naast de cafetaria op het gelijkvloers.**



# HUISKALENDER

Hier het maandoverzicht voor heel ons huis. De activiteiten per woonkern kan je aan de leefruimte van de woonkern terugvinden. Alle bewoners zijn van harte welkom op de activiteiten.

Ma 18 sept	14u Bingo in de cafetaria met Lena
Di 19 sept	14u Wandelen met Katrin
Woe 20 sept	10u Marktbezoek 10u – 12u Studenten van Villers doen activiteiten op de woonkernen 14u Riksjariden
Do 21 sept	Wereld Alzheimer Dag 14u Contactkoor in de kapel met Annechien
	***
Ma 25 sept	14u Zangstonde in de cafetaria met Annechien
Di 26 sept	14u Wandelen met Katrin
Woe 27 sept	Feest van Sint-Vincentius 10u Marktbezoek 14u Riksjariden



Do 28 sept	12u Mosselen met frietjes op alle woonkernen!
Vrij 29 sept	14u Gebedsviering in de kapel ***
Ma 2 okt	14u Bingo in de cafetaria met Lena
Woe 4 okt	10u Marktbezoek 14u Riksjariden
Do 5 okt	14u Dierenquiz in de cafetaria met Lena
Vrij 6 okt	14u Feestziddansen in de cafetaria  ***
Ma 9 okt	14u Zangstonde in de cafetaria met Annechien
Di 10 okt	14u Wandelen met Katrin
Woe 11 okt	10u Marktbezoek 14u Riksjariden
Vrij 13 okt	14u Gebedsviering in de kapel  ***
Ma 16 okt	14u Bingo in de cafetaria met Lena
Di 17 okt	14u Wandelen met Katrin



## SEPTEMBER: MAAND VAN HOOP EN WANHOOP...

Aan het eind van deze augustusmaand, valt het weer niet meer te voorspellen. Uitstappen naar buiten zijn geen aanrader. Ter afwisseling introduceerden we onze bewoners aan een nieuw soort vertier: een spektakelmusical!

Met de nodige hulp van de technische dienst (hartelijk dank, mannen!) bouwden we onze kapel tijdelijk om tot een theaterzaal. Op groot scherm projecteerden we de spektakelmusical '40-'45! Het grote acteertalent en de muziek brachten ons terug naar de tijd van toen, een tijd vol onzekerheid en heftige emoties.

“Wie vertelt ons hoe dit lopen zal?  
Wie voorspelt ons goed of slecht?  
We zijn bezet, dat zien we overal  
Zoveel vragen,  
maar niemand die iets zegt.”



In deze liedtekst werd de beginsituatie van de oorlog samengevat. Sommige mensen zagen de Eerste Wereldoorlog een tweede keer voor hun ogen ontplooiën. Anderen klampten zich vast aan de hoop dat het deze keer allemaal anders zou zijn. Op bepaalde manieren was de Tweede Wereldoorlog inderdaad anders dan de Eerste Wereldoorlog, maar de pijn en kwelling waren bij de bevolking net zo aanwezig.



Een aantal bewoners keerden, bij het zien van de musical, terug naar hun jeugd. Hoe de Duitsers België binnenvielen, de verschillende verboden die de bevolking beetje bij beetje in het nauw dreven. De Vlaamse collaborateurs tegen ons dappere verzet...

Het is een hoofdstuk uit de geschiedenis om nooit te vergeten. Zeker nu de Dag van de Bevrijding nadert, staan we even extra stil bij deze periode. Toen de overwinning na jaren van onderdrukking eindelijk ons deel was.



In september 1944 dook er, na jaren van angst, plots een verlossend licht op aan het einde van de tunnel.

Al sinds mei 1940 leefde België onder het bezettingsregime van nazi-Duitsland. Onzekerheid, gevaar en doodsangst maakten 4 jaar lang deel uit van het dagdagelijkse leven. Wanneer Amerikaanse tanks de Antwerpse binnenstad bereikten, gingen duizenden Antwerpenaren de straat op. Een uitgelaten menigte schreeuwde hun

vreugde uit, zwaaiend met Belgische, Amerikaanse of Britse vlaggen. Sommigen sprongen spontaan de tanks op en vlogen de bevrijders om de nek. Anderen waren voorzichtig, en keken vol ongeloof toe hoe de bevrijdingskaravaan met legertanks zich richting de Grote Markt begaf. "Zou de ellende nu eindelijk echt achter de rug zijn?", hoorde je links en rechts fluisteren.

Aangezien de Duitse troepen zich uit de voeten maakten, waren de inwoners van Merksem en Ekeren er rotsvast van overtuigd dat ook zij snel de bevrijders zouden verwelkomen. Inwoners begonnen massaal de magazijnen aan de dokken te plunderen, en stortten zich op de goederen die daar door de Duitse legermacht waren opgeslagen.

Groot was de ontzetting, toen er in de vroege avond geen bevrijdingstanks, maar nieuwe Duitse troepen opdoken! De Duitse soldaten bliezen de bruggen aan het kanaal op, en stelden zich op aan de overkant. Het Albertkanaal vormde plots de grens tussen hoop en wanhoop. Gaandeweg werd het gebrek aan voedsel nijpend, alle bevoorradingswegen waren immers afgesloten.

De slag om de Antwerpse haven, en de bevrijding van de noordrand, zou uiteindelijk nog zorgen voor ontelbare slachtoffers en veel menselijk leed. Pas op 2 en 3 oktober slaagden Canadese troepen erin om in Schoten door de Duitse linie te breken. Ondertussen bereikten andere troepen vanuit de haven eindelijk het centrum van Merksem. De weg naar het



noorden lag open en na een zenuwslopende septembermaand werden ook Ekeren, Lillo, Berendrecht en Zandvliet door de Canadezen bevrijd.

Naarmate de dagen vorderden, werd de tol van deze helse septembermaand duidelijk. In Ekeren lieten 18 onschuldige burgers het leven, 10 inwoners raakten zwaargewond of verminkt voor het leven. Bovendien raakten 419 huizen door de hevige gevechten zwaar beschadigd. Het zou nog jaren duren vooraleer de inwoners de middelen en de moed vonden om de

draad terug op te pikken en alle schade te herstellen. Hoe hervat je je leven, als het jarenlang op pauze heeft gestaan? Wij kunnen alleen maar ons grootste respect betuigen voor de overlevenden en de slachtoffers van de waanzin.

## AANKONDIGING

### Hondenwandeling op 3/10!

In de week van maandag 2 oktober tot vrijdag 6 oktober organiseren we de Fitweek, een week waar onze gezondheid centraal staat! Onze kinesisten en ergotherapeuten zullen de hele week bewegingsactiviteiten voorzien, kinesist Gary zal Thai Chi-lessen geven en diëtiste Annechien zal een waaier aan gezonde recepten selecteren en promoten. Bewoners worden uitgenodigd om samen met medewerkers deze recepten te bereiden ... en te genieten van de lekkere resultaten! Middenin onze Fitweek valt ook Werelddierendag! Bijna iedereen draagt dieren wel een warm hart toe, daarom



vinden we het een goed idee om iets leuks uit dit thema te halen. Op dinsdag 3/10 zetten wij een “hondenwandeling” op touw! Familie, vrienden en

mantelzorgers mogen voor deze wandeling hun hond meenemen.

Let op: We vragen wel om rekening te houden met het karakter van uw hond. Als uw viervoetige vriend niet het sociale type is,

of agressief kan reageren op vreemden, of snel onrustig wordt in een groot gezelschap, is het allicht geen geschikt wandelmaatje voor onze bewoners.

Elke sociale, zachtaardige hond is meer dan welkom om onze bewoners te vergezellen op onze volgende wandeling. Tijdens onze wandelingen zoeken we vaak de natuur en de mooiste plekjes van Ekeren op. Onze bewoners houden van honden en zullen zeker niet nalaten om de aanwezige honden te overladen met knuffels en liefde!

## AANKONDIGING

### Brusselse wafels in de cafetaria!

Het mag ondertussen wel geweten zijn, dat wij door het leven gaan als schaamteloze zoetekauwen. We maken regelmatig ruzie met de weegschaal, maar die prijs betalen we graag. Want wat zijn een paar kilootjes extra, als je van een lekkere traktatie kan genieten?

Tijd om onszelf eens extra te verwennen!

Vanaf dinsdag 26 september zullen er tweewekelijks op dinsdag Brusselse wafels te verkrijgen zijn in onze cafetaria. De wafels kunnen met poedersuiker of slagroom geserveerd worden en zullen niet te versmaden zijn! Allen daarheen dus, voor een eerste heerlijke wafel op **dinsdag 26 september!**



## TERUGBLIK

### Bolleke choco! ☺

“Zeg Eddy, er staat een ijskar in het park. Wil je misschien –”  
“Net wat ik nodig heb!” roept Eddy goedgezind. “Mijn suikergehalte is de laatste dagen niet super. Ik heb een boost nodig!”

Hij leunt voorover en nog voordat de begeleider iets kan doen, zet Eddy de voetsteunen van zijn rolstoel goed. Hij is zo enthousiast bij de gedachte aan een lekker fris ijsje, dat hij in de haast zelfs zijn hoed en zonnebril vergeet.

Buiten is het bakken en braden, de zon heeft zich als een vloedgolf over ons woonzorgcentrum uitgestort. Zo wordt de goesting voor een ijsje nog groter! Met zo'n 20 man zetten we koers naar het mooie Veltwijckpark. Daar neemt het gezelschap plaats op de bankjes in de speeltuin. Spelende kinderen, honden, moeders die twee bankjes verder roddelen over het werk en over hun echtgenoot die weer eens de afwas niet wilde doen. We genieten van de indrukken. Zorgkundige Daniela en onze lieve Lucy vieren het warme weer en de laatste loodjes van de zomer, met een dikke knuffel! Mariette van Irisheem doet een interessante onthulling:

“*Mon père était flamand, et ma mère était wallonne,*” klinkt het in perfect Frans, met een vlekkeloos accent. Hierdoor staan we allemaal spontaan



even stil bij onze eigen talenkennis. Wat weten we eigenlijk nog,

van de moderne talen die we leerden op school? Rik van het Dagcentrum bewijst zich als tweede:

*“What? Sorry, I don’t understand,”* zegt hij. Zijn Engels is heel netjes. Ook Eddy heeft wat toe te voegen:

“Vroeger sprak ik goed Frans, Engels en Duits. Maar wil je iets bijzonder horen?”

Eddy vertelt dat een oude kennis van hem, uit Polen komt.

“Haar Nederlands is niet geweldig, en mijn Pools al zeker niet!” geeft hij lachend toe, “Maar als ze langskomt, praat ik in het Nederlands, en zij antwoordt in het Pools. We zullen nooit elkaars taal spréken, maar we hebben elkaar mettertijd toch leren verstaan. Ondanks de stevige taalbarrière.”

De grappige melodie, die hoort bij een ijskarretje, echoot plots over de speeltuin en brengt ons terug naar het moment. Aanschuiven!

Kris geeft alvast het slechte voorbeeld: ze snoept niet één, maar twee ijsjes. Mét koekjes erbij. Foei, Kris! 😊





Ook Petrus en zijn zoon zijn meegekomen. Petrus is een echte Bourgondiër, hij moet dus wel testen of de producten van de ijskar acceptabel zijn, en wij leggen zijn eerste reactie bij het proeven vast. Laat je niet misleiden! Petrus trekt eerst een bedenkelijk gezicht, maar zijn oordeel is wel wat

positiever: dat ijsje wordt dubbel en dik goedgekeurd.

“Kom ik opnieuw in het boekje?” vraagt hij glunderend.

“Natuurlijk, Petrus! Jij bent ons boegbeeld!”

Petrus scheidt nog een paar hapjes ijs op en geniet van deze status!

Lea en Jacqueline verlekken zich ook om de verschillende smaken, de bijhorende koekjes en de gezelligheid. Wat een avontuur, met z'n allen op stap gaan en dan op een bankje genieten van een ijsje. We danken Katrin, de organisator, voor dit romige en smakelijke initiatief. Neem ons gauw nog eens mee!



## In het spoor van de drukkersfamilie Moretus in Ekeren



De naam “Moretus” doet veel mensen denken aan het Museum Plantin-Moretus op de Vrijdagmarkt in Antwerpen. Het originele woonhuis en atelier van de uitgeversfamilie, met de oudste drukpersen ter wereld, is ondertussen ook geklasseerd als Unesco Werelderfgoed. De familie maakte naam en faam dankzij hun boekdrukkunst, die zij als eersten wereldwijd op industriële schaal

wisten te realiseren. Een revolutionaire familie dus, die niet alleen sporen nagelaten heeft in de stad zelf, maar ook in de districten. Het bedrijf groeide uit tot één van de grootste boekdrukkerijen van Europa.

Het *Dictionarium Tetraglotton*, een woordenboek met Latijnse, Griekse, Nederlandse en Franse woorden. De *Biblia Regia*, de bijbel, die eindelijk leesbaar werd voor de “gewone man” in vijf talen. Het *Thesaurus Theutonicae linguae*, beter gekend als het allereerste Nederlandstalig woordenboek ... Dit is slechts een greep uit de belangrijkste werken uit onze geschiedenis, die bij de drukkersfamilie Moretus het levenslicht zagen.

Dat de familie Moretus ook sporen heeft achtergelaten in Ekeren, is veel minder geweten!

Reeds in de 18de eeuw was deze familie in het bezit van een aantal percelen grond in Ekeren. De groene buitengordel was destijds een trekpleister voor de rijkere uit de stad, die in deze streek massaal buitenverblijfsjes kochten. In Ekeren en omstreken konden ze op tijd en stond de drukte van de binnenstad even ontglippen en genieten van de rust en de natuur. De kastelen en gronden vond men heel vaak in de



nabijheid van een treinstation. Het was voor de welgestelden immers gebruikelijk om zich via de trein te verplaatsen. Hoe dichter de woning aan de sporen gelegen was, des te handiger het was om – vaak met een heel gezelschap – de verplaatsing naar hun buitenverblijf te maken. Zo was de familie Moretus in het bezit van gronden ter hoogte van De Bist.

Eduard Moretus was de laatste beheerder van de drukkerij-uitgeverij, en de eerste van het geslacht Moretus die zich permanent in Ekeren vestigde.

Met dit in gedachten, besloten we dat het hoog tijd was om meer te ontdekken over de geschiedenis van de familie Moretus in Ekeren. Nancy nam ons mee op stap als gids, en wat een verhalen kregen we te horen!



### **Hof de Oude Eik – Veltwijcklaan 56**

Onze eerste halte bleek al meteen geen onbekende te zijn voor onze bewoners en begeleiders die mee op stap waren. Onderweg vertelden sommigen al dat ze zich altijd afgevraagd

hadden, wat de functie was geweest van dat prachtige gebouw aan de Veltwijcklaan.

Ferdinand Moretus liet rond 1810 het oorspronkelijke landhuis bouwen. De naamkeuze was ook snel gemaakt, geïnspireerd door de



bijhorende eikenboom. De indrukwekkende oude eik van maar liefst 7,20 meter hoog, kreeg destijds zelfs de officiële titel van “mooiste boom uit de provincie”. Ferdinand Moretus stierf in 1834, en het domein werd uiteindelijk verkocht. De oude eik hield veel langer stand, en werd pas in 1957 geveld wegens ouderdom en ziekte.

### **Sint-Lambertuskerk**

De Sint-Lambertuskerk speelt ook een belangrijke rol in de geschiedenis van de familie. Enkele leden van de familie waren voorzitter van de Ekerse Kerkfabriek, waarvan Alexis Moretus en haar vader Edouard de meest recente. De oude, geheimgehouden grafkelder, heeft lang een mystiek karakter gehad. Men treft de kelder aan de noordzijde van de kerk ter hoogte van het Hoogkoor. Hier rusten al eeuwenlang 24 verwanten van de familie Moretus, alsook een kindermisje wiens plek in de familie zeer belangrijk moet zijn geweest.



De grafkelder langs de buitenkant van de kerk behoort eveneens tot de families Moretus-Plantin, van de Walle de Ghelcke en de Renette de Villers. Hoewel de kerk momenteel in de steigers staat, is het grafmonument wel perfect te bezichtigen. In dit

familiegraf vonden 20 familieleden de eeuwige rust.

## Markt

We zetten onze wandeling verder richting Markt. Hier troffen we meer gebouwen die nog perfect weergeven hoe de Markt er vroeger heeft uitgezien.

Destijds waren er nog geen straatnummers, deze zijn pas na de Franse Revolutie ingevoerd. Daarvoor had elke woning een naam; aan



de buitenzijde van de meest voornamste gebouwen werden die namen als echte kunstwerken weergegeven.

Zo zien we nog steeds het beeld van Sint-Joris op één van de mooie gebouwen op de Markt prijken. Sint-Jorisdgilden waren tot vóór de Franse Revolutie het eerste en voornaamste van de vier hoofdgilden die borg stonden voor de veiligheid van de steden en gemeenten. Aan de overkant van het “huis van St-Joris” zien we nog een ander prestigieus gebouw. Sommige van onze bewoners meenden dat dit ooit het gemeentehuis moest zijn geweest. Dat vermoeden klopte inderdaad. Maar deze woning was ooit ook een herberg. Herberg De Kroon was geen gewone herberg, eerder eentje waar de nobele en hooggeplaatsten uit die tijd terecht konden. Je vond er ook een 'S Herenkamer waar de notabelen en het bestuur hun vergaderingen hielden.

## **Ekers Hof en de wandtekening van de Heerlijkheid Ekeren**



Het grondgebied van de oude Heerlijkheid Ekeren omvatte het huidige district Ekeren, de gemeenten Hoevenen, Brasschaat en



Kapellen, met nog een stuk gebied dat thans tot de kernstad Antwerpen behoort. De oudste vermelding van Ekeren dateert van het jaar 1155.

Na de wandeling begaven we ons naar het Ekers Hof, waar je een bijzondere muurtekening treft met alle grondgebieden die ooit tot Ekeren behoorden. Een mooie afsluiter om nog even herinneringen op te halen aan de rijke geschiedenis van de streek én onze bewoners.

# VERJAARDAGEN

- 17/09/1947 Geeraard Vingeroets (Irisheem)  
18/09/1988 Milouda El Marchouhi (p)  
19/09/1958 Mieke Verbist (vr)  
19/09/1979 Susan Wanjiru Muthua (vr)  
24/09/1927 Josephus Cleiren (Leliedal)  
24/09/1998 Ellen Van Elowijk (p)  
24/09/1988 Deborah Chirboga (vr)  
28/09/1952 Roland Thirion (Leliedal)  
29/09/1941 Maria Robeyns (Klaproosveld)  
29/09/1942 Gust Ryckebosch (vr)  
01/10/1934 Joseph Brocatus (AW)  
02/10/1933 Christiana Vanneste (Leliedal)  
02/10/1936 Maria-Louisa Van der Linden  
(Rozentuin)  
04/10/1995 Lore Van Belle (p)  
10/10/2004 Viktoria Gorka Danuta (p)  
11/10/1936 Theodoor Van Santvoort (AW)  
11/10/1931 Lisette Gilson (Tulpenhof)  
11/10/1977 Tina Helderweirt (p)  
11/10/1986 Tania Verresen (p)  
13/10/1935 Joanna Verhoeven (Klaproosveld)  
14/10/1963 Malalai Rodwal (p)  
14/10/1968 Germaine Vanherck (p)  
15/10/1992 Yasmin Dingemanse (p)



# BEWONERSNIEUWS

## We verwelkomen....

Wij heten onze nieuwe bewoners van de voorbije maand van harte welkom en hopen dat zij zich ondertussen al een beetje thuis voelen.

Richard Lenders	Irisheem	K222
Hermine De Wagter	Irisheem	K227
Luciana Dockx	Klaproosveld	K121
Nicole Hackars	Tulpenhof	K142
Angelina Heyns	Rozentuin	K217
Nicole Lemmen	Klaproosveld	K113



## We betreuren het afscheid van...

Sarah Timpany	Leliedal	25/08/2023
Hilda Laenen	Rozentuin	28/08/2023
Herman Pille	Klaproosveld	06/09/2023



*Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming en wensen hen veel sterkte to*

# PERSONEELSNIEUWS

## Welkom!

Jolanda Van Der Lans	zorgkundige
Isabelle Dillen	ergotherapeute Klaproosveld
Manuela Faucompret	zorgkundige
Tatjana Lekaj	nachtzorgkundige



## We nemen afscheid van...

Nancy Claeys	begeleider wonen en leven
Van Eyk Nathalie	zorgkundige
Karine Donné	zorgkundige



*We wensen je veel succes met je volgende uitdaging en danken je voor de goede zorgen!*



**Van harte beterschap** aan onze langdurig zieke collega's: Elisa Struyven, Somia El Khattabi, Hilde Groos, Ingrid Bal, Conny Oeyen, Jill Van Dyck, Anneke Decolfmaeker en Magda Franck.

## NIEUWS UIT...

### LELIEDAL

Moederdag, een dag waarop we onze liefste moedertjes in de bloemetjes zetten. Onze mama's kregen een lieve kaart en een prachtig zelfgemaakt hangertje. Er werd ook een mooi



moederdaggedicht voorgelezen. We trakteerden onszelf speciaal voor deze dag op heerlijke zelfgebakken kaneelrollen. Die hebben we in het zonnetje op het terras opgegeten met een lekkere tas koffie.

Zomervakantie, dé tijd om op verlof te gaan. Onze collega's hebben genoten van een welverdiende vakantie, en ondertussen vonden leuke jobstudenten hun weg naar ons woonzorgcentrum, om te bewijzen hoe liefdevol en behulpzaam "de jeugd van tegenwoordig" toch nog is! 😊 Het geeft altijd een goed gevoel om nieuwe gezichten te verwelkomen in ons huis. Ook onze bewoners hebben geproefd van de 'zomerse sferen'. Jullie kunnen binnenkort onze vakantiekiekjes in jullie postbakje en mailbox verwachten!

Ze er daar iemand "verjaardag"? We hadden in augustus wel 3 jarigen te vieren! Jimmy en Geeraard zijn allebei 86 jaar geworden, en Wim werd al een mooie 98 jaar! We maakten er



een gezellige middag van met alle bewoners en familie, en een lekker gebakje erbij. Heerlijk, zo'n "zoete" middagen!



## **TULPENHOF**

Het wekelijkse knutselen met Marina en Cécile blijft een leuke traditie op onze eerste verdieping! Het is iets dat alle seizoenen overstijgt, en al doen we het honderd keer, het is toch elke week weer spannend. Het brengt ons samen en we kunnen rustig babbelen over onze week, onze familie, onze zorgen en onze pleziertjes.



## **IRISHEEM**

De ijdelheid maakte deze periode op Irisheem een sprongetje. Daniela organiseerde een verwenmoment en verzorgde de nagels van iedereen die maar wilde. Alle dames schoven



nieuwsgierig aan voor een behandeling. Kleuren, geuren, glitters. Pure ontspanning in goed gezelschap, wat kan je nog meer verlangen? Het plezier deed de vrouwen van Irisheem vergeten dat er op datzelfde moment een gebedsviering plaatsvond. Even schrikken toen ze dat ontdekten! Maar je geloof belijden is aangenamer met verzorgde, gekleurde nagels, toch? Nog net op tijd vond iedereen een plekje in onze kapel en kon er samen gezongen en gebeden worden. Mét prachtige nagels!

## **ROZENTUIN**

Op Rozentuin haalden we een hoop oude herinneringen boven, in de vorm van een sjoelbak! Irma, Josephina en Celine daagden elkaar uit voor een heuse wedstrijd. Celine maakte een bescheiden start, ze zette weinig kracht achter de blokjes.

“Dat ziet er maar slap uit!” merkte Josephina op. “Je moet kracht zetten!”



Over kracht weet Josephina het één en ander. Haar zoon is, zoals we eerder al zeiden, een prominent figuur in de wereld der



gevechtssport. Maar Celine had geen boodschap aan tips en advies, ze had al een strategie in gedachten.

“Wacht jij maar af!” antwoordde ze dapper. Irma had net fijn zitten dagdromen en moest even wakker worden. Maar eens ze begon met sjoelen, had ze de smaak te pakken.

Ondertussen werd er gebabbeld over vroeger. Algauw ontdekten we dat zowel Irma als Josephina

de Ekerse Kattenberg als hun broekzak kennen. Dat smeedde vliegensvlug een mooie vriendschap tussen de twee.



Josephina leefde nog even voort in haar kleurrijke herinnering en vroeg, als het brave meisje dat ze ooit was geweest: “Wacht eens even... Als mijn moeder hier was, wat zou zij dan van onze vriendschap zeggen?”

Zo hoor je op Rozentuin regelmatig een uitspraak die op het eerste zicht een beetje gek klinkt, maar als je er even bij stilstaat, is het nog niet zo'n gekke vraag. Het is aangeraden om steeds trouw te blijven aan het kind dat je ooit was, de kapoen die je voor de rest van je leven blijft meedragen op al je avonturen. En met haar innerlijke kind, hinkelend en giechelend in haar hart, focuste Irma zich terug op het sjoelen. Het bord leek als magnetisch te werken, haar blokjes schoven als vanzelf naar de juiste plek. Toch was dit natuurtalent niet genoeg. Celine speelde de andere dames met een veelzeggende score van 40 punten naar huis. Irma scoorde 25 punten, Josephina 16 punten. Maar de gezelligheid, babbeltjes en reflecties op drie rijkelijk gevulde mensenlevens, dat valt niet in scores uit te drukken.

Applaus voor de 3 winnaars, voor het goed besteden van het leven dat ze kregen. Vroeger, vandaag en alle dagen die ons nog wachten!

Smikkelen en smakken! Op een zekere vrijdag trakteerden onze medewerkers de bewoners op zoetheid van Bakkerij Bossuyt. Mokkaartjes, aardbeiengebakjes! Het Antwerps gebakje is een nieuwe creatie van Bakkerij Bossuyt, met biscuit, amandelen en een scheutje Elixir d'Anvers.

“Wat vieren we?” vroegen de bewoners toen ze aanschoven.



“Niets!” lachten de medewerkers, “Nou ja, geen verjaardag of jubileum. Gewoon, dat we elkaar graag hebben en goed overeenkomen!”



Bijna alle bewoners verzamelden rond de tafel, langs alle kanten kon je leuke gesprekjes horen. De taartjes werden opgediend en ze smaakten naar meer! Het zorgende karakter van onze bewoners kwam ook spontaan naar boven: door elkaars handen schoon te vegen en elkaar na het eetfestijn te begeleiden naar de kamers. Zo ontfermde Gerda zich over Celine. Gerda is bekend op Rozentuin als een creatieve duizendpoot: ze schildert landschappen, breit prachtige sjaals en bakt dolgraag zandkoekjes. Als het op koken aankomt, is geen moeite teveel voor Gerda!

# 21 SEPTEMBER 2023

## WERELD ALZHEIMER DAG

Lieve zorgdrager,

Krijg ik ooit dementie,  
En word ik jouw cliënt  
Weet ik niet met zekerheid  
Wie jij ook alweer bent ...

Gun me dan het volgende:  
Verplaats jezelf in mij  
Benader me zoals jezelf  
En maak me daarmee blij.

Respect, geduld, voldoende tijd  
Een portie goede zin  
Veel humor en deskundigheid  
Vul het zelf maar verder in.

Behandel mij zoals jezelf,  
Als ik twijfel hoe ik heet  
Alvast bedankt voor de mooie tijd,  
Als ik het later niet meer weet.