



VINCENTIUSNIEUWS

16 OKTOBER – 15 NOVEMBER 2023



Woonzorgcentrum Sint-Vincentius
samen zorg dragen voor elkaar



INHOUD

Editoriaal	3
Pastoraal Nieuws	4
Gebedsvieringen	5
Huiskalender	6
Viering van onze Werking en de Nieuwbouw	8
Trialoog en een zalig Kerstfeest.....	10
Volders Kledingverkoop & Modeshow!	12
Terugblik.....	13
Verjaardagen	14
Bewonersnieuws	15
Personeelsnieuws	16
Personeel in de kijker	17
Nieuws uit.....	18
Leliedal.....	18
Tulpenhof.....	19
Klaproosveld	22
Irisheem.....	24
Rozentuin	26
Allerheiligen	28

EDITORIAAL

Beste bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten,

Wij zijn sportief aan de maand oktober begonnen en wel met een volledige Fitweek!

Tijdens de Fitweek werd er aan thai chi gedaan, oefenden we ons uithoudingsvermogen en onze lenigheid. We waanden ons al echte atleten op de Olympische Spelen. Het is te zeggen, een aantal van onze bewoners, die de 80 en zelfs de 90 al glansrijk gepasseerd zijn, bewezen dat ze niet moeten onderdoen voor het “jong geweld” dat na schooltijd de straten van Ekeren vult. Zoveel energie, zoveel goede moed!

Dit jaar gaat ons woonzorgcentrum ook in “Trialoog” met bewoners, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers! Dat betekent dat we voortaan meer en meer de afstanden zullen overbruggen, door samen te streven naar mooie doelen (meer informatie op p. 8). Ons eerste doel in Trialoog wordt: **een zalig Kerstfeest!** Iedereen in de wereld van het woonzorgcentrum wordt uitgenodigd om met ideeën te komen rond de vraag: **Hoe maken we Kerstmis samen onvergetelijk?**

Wil u graag meewerken aan dit initiatief? Laat het ons dan zeker weten via onderstaande e-mailadressen:

E-mail Jesse: Jesse.De.Greve@vincentiusekeren.be

E-mail Lena: wonenenleven_1@vincentiusekeren.be

Wij wensen u alvast veel leesplezier!

Het redactieteam

PASTORAAL NIEUWS

Op 1 november vieren we Allerheiligen, een christelijke feestdag waarop alle heiligen (ruim honderdduizend!) van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht.

Een heilige is een titel die in het christendom wordt toegekend aan overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd.

Allerheiligen en Allerzielen (2 november) zijn de dagen waarop de onderwerpen dood en leven na de dood aan de orde komen.

De Byzantijnse kerk kende in de 4^{de} eeuw al een gedenkdag voor alle heilige martelaren: 13 mei. Deze dag werd in de 7^{de} eeuw in de rooms-katholieke kerk overgenomen. In de 8^{ste} eeuw werd de dag uitgebreid tot feestdag voor alle heiligen. Paus Gregorius IV riep deze dag in 837 uit als algemene en officiële rooms-katholieke gedenkdag voor alle heiligen en stelde de datum vast op 1 november.

De voorbereidingen voor zowel Allerheiligen als Allerzielen vinden vaak plaats op Allerheiligenavond.

Allerheiligenavond wordt in het Engels "All Hallows' Eve" of Halloween genoemd. Trek je griezeligste kostuum al maar aan en begin alvast gezichtjes te snijden in elke pompoen die je kan vinden. Op 31 oktober gaan we griezelen!



GEBEDSVIERINGEN

VIERINGEN VAN 16 OKTOBER TOT 15 NOVEMBER

Vrijdag 27 oktober 2023 om 14u.

Gebedsviering voorgegaan door Lut Crève.

Vrijdag 3 november 2023 om 14u.

Gebedsviering voorgegaan door Luk Patroons.

De vieringen vinden plaats in de kapel, naast de cafetaria op het gelijkvloers.



HUISKALENDER

Hier het maandoverzicht voor heel ons huis. De activiteiten per woonkern kan je aan de leefruimte van de woonkern terugvinden. Alle bewoners zijn van harte welkom op de activiteiten.

Ma 16 okt	14u Bingo in de cafetaria met Lena
Di 17 okt	14u Wandelen met Katrin
Woe 18 okt	10u Marktbezoek met liefhebbers 14u Riksjariden
Do 19 okt	14u Contactkoor in de kapel met Annechien
Vrij 20 okt	14u Grote Dierenquiz in de cafetaria met Lena ***
Di 24 okt	14u Wandelclub
Woe 25 okt	10u Marktbezoek met liefhebbers 14u Riksjariden
Vrij 27 okt	14u Gebedsviering in de kapel ***
Di 31 okt	HALLOWEEN ! 11u45 Halloween menu in alle woonkernen
Woe 1 nov	Allerheiligen – WEEKENDDIENST

Do 2 nov	14u Volders Kledingverkoop & Modeshow in de cafetaria
Vrij 3 nov	14u Gebedsviering in de kapel

Ma 6 nov	14u Zangstonde in de cafetaria met Annechien
Di 7 nov	14u Wandelclub
Woe 8 nov	10u Marktbezoek met liefhebbers 14u Riksjariden
Do 9 nov	14u Grote Mythologiequiz in de cafetaria met Lena
Vrij 10 nov	Vervangingsdag Wapenstilstand – WEEKENDDIENST

Ma 13 nov	14u Bingo in de cafetaria met Lena
Di 14 nov	14u Wandelclub
Woe 15 nov	10u Marktbezoek met liefhebbers 14u Riksjariden
Do 16 nov	Viering van onze Werking en Nieuwbouw (hele dag)
Vrij 17 nov	14u Gebedsviering in de kapel

Viering van onze Werking en de Nieuwbouw

Aan de overkant van de Atlantische Oceaan maakt iedereen zich gereed voor Thanksgiving, een belangrijke feestdag in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Het feest vindt jaarlijks plaats op de 4^{de} donderdag van november, en draait om dankbaarheid vanwege een geslaagde oogst. Althans, dat is de geschiedenis achter deze feestdag. Vandaag de dag geeft iedereen er zijn eigen interpretatie aan.

Ook wij in Sint-Vincentius voelen veel dankbaarheid, zij het niet om een geslaagde oogst maar om ons rijke verleden. Ook wij zullen een eigen draai aan Thanksgiving geven.



Zo zijn wij onder andere bijzonder dankbaar voor onze nieuwbouw. De tweede fase ervan werd al wel 1,5 jaar geleden voltooid maar als je ergens écht dankbaar om bent, houdt dat gevoel niet zomaar op te bestaan. Wij zijn dankbaar voor onze 155-jarige geschiedenis en al het mooie en goede dat tot stand is gekomen aan de Dorpstraat 32 te Ekeren. Het is ook met dankbaarheid, dat wij kijken naar elkaar en onze samenwerking. Elkaars inzet, elkaars aanwezigheid, elkaars begrip. Wij richten

onze dankbaarheid ook graag op de toekomst. We hopen en geloven dat de toekomst ons nog veel moois zal brengen.



Op donderdag 16 november organiseren wij een dankmoment, een viering ter gelegenheid van al hetgeen waar wij dankbaar voor zijn. We nodigen graag zowel onze

bewoners, als onze medewerkers uit op deze gelegenheid. We zijn toch immers sámen uitgegroeid tot het woonzorgcentrum van vandaag.

Met de heerlijke smaak van bubbels en wat zoetheid in de mond, verheugen we ons samen op de toekomst



van ons bloeiende huis en wie wil, kan ook herinneringen ophalen aan de eerste gebouwen, het goede werk van de kloosterzusters indertijd, en de vele veranderingen die door de jaren heen ons pad kruisten. Maar hoe rijk onze geschiedenis als woonzorgcentrum ook is, bij deze viering draait het allemaal om een gezellig samenzijn.

Trialoog en een zalig Kerstfeest

De voorbije weken maakten we al gebruik van verschillende kanalen (sociale media, flyers, etc.) om ons nieuwe traject te promoten:

Trialoog

Binnen Trialoog nodigen we iedereen in de wereld van ons woonzorgcentrum (bewoners, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers) uit om nog meer de afstanden tussen elkaar te overbruggen en om nog meer als een hecht team samen te werken.

Dat komt echter niet vanzelf. Een goede band wordt dagelijks gesmeed, maar kan extra groeien door samen te werken aan een zinvol project. We willen graag een project op poten zetten om **een onvergetelijke kerstperiode te creëren voor iedereen!**

In plaats van enkel een kerstboom op te zetten, een paar liedjes te zingen en enkele leuke activiteiten te organiseren, gaan we dit jaar een stapje verder. **We nodigen bewoners, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers uit om samen in “trialoog” te gaan, oftewel een team te vormen dat samen nadenkt en beslissingen neemt over feestelijke activiteiten, het brengen van sfeer, het maken van versieringen,**



enz. en daar samen rond aan de slag gaat. We stellen hierbij niet de vraag: “Wat kunnen zij voor mij doen?” Maar: “Wat kunnen wij doen voor elkaar?”

Voor een goede samenwerking zullen we een aantal bijeenkomsten organiseren, waar iedereen zijn of haar ideeën kan delen en gehoord kan worden. De data voor deze bijeenkomsten worden per woonkern vastgelegd en afgestemd op de mogelijkheden van alle partijen. Wees zeker niet bang om je stem te laten horen tijdens het overleg. **Hoe meer mensen hun persoonlijke stempel op dit project drukken, hoe liever!**

Wij hopen een eerste bijeenkomst met familie, mantelzorgers en vrijwilligers te organiseren in de maand oktober. Een precieze datum zal in overleg met de geïnteresseerden worden vastgelegd per woonkern.

Tijdens dit eerste overleg komen minstens volgende zaken aan bod:

- 1) Ons doel: Wat betekenen de feestdagen voor ons en wat willen we graag bereiken met dit project?
- 2) Activiteiten: Welke activiteiten willen we voorzien tijdens de feestdagen? Hoe kunnen we dit praktisch aanpakken? Benodigdheden? Data? Begeleiding?
- 3) Creëren van sfeer: Welke versieringen gebruiken/maken we om de woonkern in feeststemming te brengen? Maken we nieuwe versieringen? Zo ja, welke? Wie doet dit? Wanneer?

Indien u graag meedoet, en met ons in dialoog wenst te gaan, **neem dan zeker contact met ons op!** Dit kan via uw teambegeleider, Jesse of Lena:

E-mailadres Jesse: Jesse.De.Greve@vincentiusekeren.be

E-mailadres Lena: wonenenleven_1@vincentiusekeren.be

Volders Kledingverkoop & Modeshow!

Op 1 november doen we een stapje terug van onze ludieke activiteiten, uit respect voor onze verloren dierbaren. Op 2 november gaan we er alweer helemaal voor, en wel met een kledingverkoop en volledige modeshow van het gekende Voldersfiliaal!

Volders stelt op 2 november terug een kraampje op. Eerder die dag zullen drie modellen naar het woonzorgcentrum komen om zich volledig op te maken en voor te bereiden op een echte modeshow. Om 14u krijgt iedereen, bewoners, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers, groen licht om te komen rondkijken tussen alle mooie patronen en zachte stoffen.

Als de mannen zich maar niet teveel om de mooie modellen vergapen! 😊

Met de vlotte wisseling tussen de seizoenen, en dat in een onvoorspelbaar openlandje als België, moeten we op alle temperaturen voorbereid zijn.

De herfst zorgt bovendien voor een gevarieerd kleurenpallet in de natuur, en onze garderobe kan niet achterblijven. Een beetje extra herfsttinten, dat moet zeker kunnen.

Allen daarheen dus, naar

de Volders Kledingverkoop & Modeshow op 2 november 2023, op het gelijkvloers van ons woonzorgcentrum.



TERUGBLIK

Victoria Juwelen

Op vrijdag 13 oktober wisten wij de dames van ons huis te prikkelen met een heuse juwelenverkoop!

Uiteraard hebben deze vrouwen kennis van juwelen. Frida van het eerste was ooit een echte zaakvoerster, en ze kleedt zich tot op de dag van vandaag als een echte *lady*. Josephina van het tweede kent haar juwelen graag emotionele waarde toe. Zo houdt ze nog altijd een ring bij, die ze bij haar plechtige communie gekregen heeft.

Halskettingen, ringen, armbanden, oorbellen ... Het is meer dan alleen mode. Het staat voor meer dan een goed voorkomen. Onze stijl, het constante en de veranderingen ervan, definiëren voor een deel wie wij zijn als persoon. Juwelen met een verhaal helpen ons om een rijk verleden letterlijk te dragen.

Verschillende bewoners trokken op vrijdagmiddag naar onze oude cafetaria om een kijkje te nemen. Zij die niet gekomen zijn, hadden ongelijk!



Onze herfst
-en
wintercollectie



Victoria
Juwelen

Vrijdag 13
oktober
van 14u tot
16u30
in de oude
cafetaria



VERJAARDAGEN

17/10/1937 Godelieve Lambaerts (Leliedal)
17/10/1998 Sarah Swehla (p)
17/10/1951 Pierre De Keyser (vr)
20/10/1946 Maria Beenaerts (Klaproosveld)
20/10/1938 Alfons Ruys (CDV)
22/10/1933 Jeanne Hanquet (Tulpenhof)
23/10/1994 Annechien Somers (p)
26/10/1954 Lut Crève (vr)
27/10/1930 Rosa De Doncker (Tulpenhof)
29/10/1998 Tiara Roodenburg (p)
02/11/1990 Nelle Van Regemortel (p)
05/11/1981 Margo Lenders (p)
05/11/1985 Tinu Thomas (p)
06/11/1997 Chelsea Van Calster (p)
07/11/1969 Tamara Gorissen (p)
09/11/1959 Linda Bolders (Leliedal)
12/11/1927 Ludovica Wouters (Tulpenhof)
12/11/2022 Nina Leysen (p)
13/11/1927 Ludovica Van den Bergh (Irisheem)



BEWONERSNIEUWS

We verwelkomen....

Wij heten onze nieuwe bewoners van de voorbije maand van harte welkom en hopen dat zij zich ondertussen al een beetje thuis voelen.

Emilie Robert	Klaproosveld	K120
Frieda De Weerd	Klaproosveld	K121
Irene Denis	Irisheem	K230
Maria Broos	Tulpenhof	K142
Victoire Luyts	Irisheem	K227
Constance Rombouts	Rozentuin	K217
Martha Janssens	Irisheem	K225
Agnes Verbeeck	Tulpenhof	K128
Hermina De Ren	Klaproosveld	K106



We betreuren het afscheid van...

Geeraard Adriaenssens	Leliedal	25/09/2023
Madeleine Venken	Irisheem	25/09/2023



Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming en wensen hen veel sterkte toe.

PERSONEELSNIEUWS

Welkom (terug)!

Anneke Decolfmaeker	werkhervatting na een lange periode van ziekte
Véronique Van Hoof	verpleegkundige
Chantal Raas	teambegeleider Rozentuin
Lien Van den Heuvel	medewerker dagcentrum



We nemen afscheid van...

Katrin Deknock	ondersteunend medewerker dementie
Elaine Van den Elsacker	teambegeleider Klaproosveld
Mmah Sylla	zorgkundige
Manuela Faucompret	zorgkundige



We wensen je veel succes met je volgende uitdaging en danken je voor de goede zorgen!



Van harte beterschap aan onze langdurig zieke collega's: Margo Lenders, Elisa Struyven, Somia El Khattabi, Hilde Groos, Ingrid Bal, Conny Oeyen en Magda Franck.

PERSONEEL IN DE KIJKER

Nelle is het nieuwe boegbeeld (oftewel: de teambegeleider) van Klaproosveld. Geboren in Ekeren en opgegroeid in de bekende Driehoekstraat, heeft ze vanzelfsprekend een karakter dat prachtig beantwoordt aan de sfeer in ons woonzorgcentrum. De laatste jaren woonde Nelle in Stabroek, maar het echte “Ekerse” karakter raak je nooit meer kwijt!

Ze is wat je noemt een “eeuwige student”. Na haar opleiding tot

verpleegkundige, die ze met glans afrondde, smaakte het leren naar meer. Ze behaalde ook nog een BaNaBa in de geriatrie, en alle nodige kwalificaties om referentiepersoon dementie en



referentiepersoon wondzorg te zijn. De ambities van Nelle stoppen daar nog niet! Momenteel leert ze bij om ook de functie van referentiepersoon diabetes waardig te zijn. Zo te horen heeft ze

ons grote huis ontzettend veel te bieden!

Naast haar steeds toenemende kennis, heeft Nelle ook het gedroomde leven thuis. Ze is getrouwd met Tom, haar grote liefde, en samen hebben ze twee dochtertjes. Jade is 4 en Lore is 3. Nelle brengt bijna haar hele week door op Klaproosveld, om voor bewoners te zorgen en familie te woord te staan, behalve op woensdagnamiddagen. Dan is zij te vinden in het liefdevolle gezelschap van haar kinderen.

We heten Nelle met open armen welkom in ons woonzorgcentrum!

NIEUWS UIT...

LELIEDAL



De zomer laten we achter ons en er wordt plaats gemaakt voor herfstige taferelen. Ook hier op Leliedal proberen we de herfst sfeer naar binnen te

halen.

We maakten al lekkere baksels, zoals een pruimentaart samen met Vivianne, en een gezonde bananencake tijdens de Fitweek.

Ja! In de eerste week van oktober werd de Fitweek georganiseerd in ons warme huis. We deden verschillende bewegingsactiviteiten samen met onze kinesist Ronald, en ergotherapeut Jill. 😊



TULPENHOF

HIEP HIEP HOERA!

Er waren er deze periode niet één, maar twee jarig op Tulpenhof!

Maria De Boer vierde haar 102^{de} verjaardag en de woonkern haalde alles uit de kast! Haar kamerdeur werd rijkelijk versierd en er werd zelfs een poppetje geknutseld en op een stoel bij haar kamer gezet. Als een klein wachtertje, een beschermengeltje dat waakte over Maria in de aanloop naar deze bijzondere mijlpaal. En in het frisse ochtendgloren van



15 september kwam Maria tevoorschijn, sterk en stralend als altijd. Die dag was háár dag, en ze zou het niet zomaar aan haar voorbij laten gaan! Een heerlijke fruittaart met slagroom werd



bovengedaald, hapjes en bubbels. Iedereen was van de partij om haar een gelukkige verjaardag en nog veel meer

levensjaren en geluk toe te wensen. Maria maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens op haar leven, en zeker de laatste jaren, terug te blikken:

“Ik heb tot mijn 100^{ste} zelfstandig gewoond, in mijn eigen appartement in Merksem. Daarna werd dat toch wat te zwaar en kwam ik naar hier. Het is echt wel even wennen, de overgang van je eigen huis naar een woonzorgcentrum. Maar uiteindelijk komen we allemaal goed overeen, we krijgen lekker eten en drinken en ohh... het bubbelbad is hier echt zalig!”

Maria is heel dankbaar voor alle steun en hulp van James, haar neef. James komt regelmatig op bezoek. Voor hem en Maria is de cirkel nu rond: Maria zorgde voor James toen hij klein was, en nu draagt hij zorg voor haar.

Máár!

Maria beleefde dan wel een spectaculair verjaardagsfeest in september, onze lieve Wiza Wackers had haar dat de vorige maand al voorgedaan!



Op 17 augustus werd deze prachtige dame 94 jaar en ook zij



regelde een kleurrijke taart.

Natuurlijk kan er niet elke dag een verjaardag gevierd worden. Stel je voor – elke dag een jarige! Maar verjaardag of niet, wij houden van zoetheid bij de koffie en als er geen taart op het menu staat, steken we zelf wel de



handen uit de mouwen! Zo hebben we deze periode met z'n allen lekkere zandkoekjes gebakken. De eerste keer was het eindresultaat even

slikken, of liever, doorbijten: we lieten de koekjes te lang in de oven staan en achteraf waren ze zo hard als cement! Dat moesten we dus een tweede keer proberen, want je weet wat ze zeggen: oefening baart kunst. En ja hoor! Onze tweede poging leverde lekkere koekjes op. Knapperig, maar ook weer niet beenhard. 😊

KLAPROOSVELD

Zondag 8 oktober was voor de medewerkers van Klaproosveld geen rustdag...

Teambuilding!



Om de samenwerking te optimaliseren, zochten ze met z'n allen de spanning van een escaperoom op! Een escaperoom is een zeer intens spel waarbij de deel-

nemers in een afgesloten ruimte worden opgesloten, en binnen een bepaalde tijd moeten zien te ontsnappen. Er wordt dan ook een origineel en intrigerend verhaal



aan de opsluiting gekoppeld. Niet voor mensen met een zwak hart of claustrofobie!

De grote groep van medewerkers werd in twee teams opgesplitst.

Het ene team moest in hun gesloten ruimte, samen met "professor Kepler" de werelddraaimachine proberen te repareren, om zo de wereld van de ondergang te redden!

Het andere team dompelde zich onder in de escaperoom Project X, waarbij ze een medicijn moesten uittesten dat hen tijdelijk slimmer zou maken.

De opzet van het spel is allicht duidelijk. Wie binnen de gegeven tijd erin slaagt om te ontsnappen, wint de uitdaging. Wie na het aflopen van de teller nog altijd vastzit, verliest.

Onze medewerkers blijken echte kanjers te zijn, want beide teams slaagden erin om op tijd te ontsnappen. Gloeiend van trots konden ze de donkere, benauwende ruimtes verlaten en zagen ze de zondagse zonnestralen terug tegemoet! Achteraf bekomen met een lekker drankje, en tenslotte lekker gaan eten bij Da Giovanni's op de Groenplaats. Dat het een geslaagde zondag onder collega's was!



IRISHEEM

Deze maand kunnen we uitzonderlijk nieuws met de buitenwereld delen! Twee bewoners op Irisheem hebben elkaar de liefde verklaard, en zijn nu ook in blijde verwachting.

“We kijken uit naar de nieuwe telgjes, die zich al over enkele weken bij de Vincentiusfamilie zullen voegen!” Klinkt het

overal. Ja, meervoud, want nu blijkt dat het een vierling wordt!



naar binnen. Wat een toestand. Zo zie je maar weer; gezinsuitbreiding is niet altijd rozengeur en maneschijn.

Zonny en Blauwy wonen al geruime tijd op Irisheem en zijn populair bij de andere bewoners. Ze zijn vrolijk, welbespraakt en kleurrijk (letterlijk). Ze zijn altijd aanwezig bij de activiteiten en brengen graag tijd door in groot gezelschap, maar ze zijn in de eerste plaats vooral erg op elkaar gesteld.



De aankomende ouders zijn al zenuwachtig om de blijde gebeurtenis. Mevrouw komt het huis niet meer uit, en door haar stemmingswisselingen durft meneer niet meer



UPDATE: Na een paar weken van nerveus afwachten, ontdekten we dat Zonny en Blauwy een grap met ons hadden uitgehaald! Mevrouw had inderdaad een mooi nestje eitjes gelegd. Maar na een poosje raakte ze het broeden beu, en besloot ze om haar wederhelft terug gezelschap te houden buiten het kleine huisje. Geen nageslacht voor Zonny en Blauwy dus. Laten we hieruit besluiten dat ouderschap mooi kan zijn, maar jong en kinderloos? Hm, dat heeft ook nog wel wat. 😊



Ondertussen zorgt zorgkundige Daniela wekelijks voor manicures. Knippen, vijlen, lakken, ... Daniela doet het allemaal. Soms wordt ze geholpen door de vrouwen van Irisheem en dat vindt ze heerlijk.

“Ik probeer het samenwerken aan te moedigen,” zegt Daniela, “want elkaar helpen, dat schept een sterkere band.”

Meestal gaan de manicures door op vrijdagen, maar op vrijdagen dat er gebedsvieringen doorgaan in de kapel, worden de manicures naar donderdag verplaatst. Zo hoeft geen enkele bewoner een moeilijke keuze te maken tussen twee activiteiten. Denk je dat manicures alleen voor vrouwen zijn? Verkeerd gedacht! Ook de mannen van Irisheem verzamelen zich graag rond de tafel, en laten voor de gein ook één nageltje lakken. Maar hou dat verder stil, hé!

Halloween komt eraan, dus de dames van Irisheem staken de handen uit de mouwen en knutselden pompoenen van stof en karton!

“Maar de herfstdecoraties zijn nog lang niet af!” klinkt het in de woonkern, “We hebben nog veel grootsere plannen, maar daar verklappen we nog niets van.”

Het knutselteam van Irisheem heeft een vaste samenstelling, hoewel iedereen altijd welkom is. Zo is Lucy altijd van de partij, en gelukkig maar! Want Lucy staat bekend in ons woonzorgcentrum als een echte artieste. Moeten we haar nog voorstellen? Ze tekent, schildert, schrijft verhalen en legt graag puzzels van mooie beelden. *You name it*, als het maar met kunst te maken heeft, kan en doet Lucy het! We moesten dus ook absoluut een beroep op haar talenten doen, bij het creëren van de allereerste Halloweenedecoraties.



ROZENTUIN

Op Rozentuin hebben we het rustig aan gedaan, maar dat betekent niet dat er bij ons niets te beleven viel. Het is belangrijk om te onthouden dat er een wereld van verschil ligt tussen “sober” en “somber”. Op onze oude dag gaan wij al eens graag voor het “sobere”. Maar “somber”, dat is ondenkbaar bij ons!

Na het mossselfestijn op 27 september, ter ere van Sint-Vincentius, bleven er nog bergen verse groenten over. Dat konden we niet zo laten! We trommelden bewoner Eddy op om de groenten te snijden en hij



nam deze taak graag ter harte! Een hele middag zat hij over de ingrediënten gebogen en... zou je het geloven? Hij sneed verschillende ajuinen, zonder één traan te laten! Vertel ons toch je geheim, Eddy!



Na het snijden, gaven we de verantwoordelijkheid door aan zorgkundige Nikki. Zij toverde de netjes gesneden groenten om tot een dikke maaltijdsoep. In de laatste fase van dit

kookproces boden de dames van Rozentuin hun diensten aan; als kritische voorproevers. Een duidelijk oordeel werd nooit uitgesproken. Probeer maar eens een uitspraak te doen met je mond vol lekkere, warme soep!

Naast een heerlijke, zelfbereide soep, konden we ook rekenen op Cindy voor leuke knutselactiviteiten. De herfst heeft zijn weg naar ons gevonden, en de



winter klopt ook al stilletjes aan. Maar voordat we hem binnenlaten, moeten we de woonkern nog gepast decoreren. Dat zullen we doen na een heleboel “sfeerknutselen”, want niets versiert een gang zo mooi als eigen kunst, waar je je hart en ziel in hebt gestoken.

ALLERHEILIGEN

Liefde is onsterfelijk
Zij maakt een groots gebaar
In eeuwige herinnering
Houdt zij ons bij elkaar. ♥



©Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp Illustrations